

μια **άλλη**
Ιστορία

Σία Κοσιώνη

μια **άλλη**
Ιστορία



ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Μια άλλη ιστορία
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Σία Κοσιώνη
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Νατάσα Γκουτζικίδου
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Λιάνα Δενεζάκη
ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Λιάνα Δενεζάκη
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Λιάνα Δενεζάκη

© Σία Κοσιώνη, 2024
© Εκδόσεις Lebee, Αθήνα 2024

Πρώτη έκδοση: Ιανουάριος 2024
Η παρούσα είναι η δεύτερη εκτύπωση, Μάρτιος 2024

Έντυπη έκδοση ISBN: 978-618-86971-3-3

Τυπώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε 100% οικολογικό χαρτί

Το παρόν έργο πνευματική ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Ελληνικού Νόμου (Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως η άνευ γραπτής άδειας του εκδότη κατά οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, διανομή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση, παρουσίαση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή (ηλεκτρονική, μηχανική, ή άλλη και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ LEBEE / LEBEE PUBLICATIONS
info@lebeepublications.gr
www.lebeepublications.gr

Στον Δήμο





Στη μικρή Αναστασία πάντοτε άρεσαν οι ιστορίες. Της άρεσαν τόσο πολύ που ζητούσε διαρκώς από τους γονείς της να της διαβάζουν παραμύθια ή να φτιάχνουν μερικές απ' το μυαλό τους κάθε βράδυ. Σύντομα άρχισε να δημιουργεί κι εκείνη κάποιες με τη φαντασία της. Τότε όλα γύρω της γίνονταν μια συντροφιά αγάπης με πριγκίπισσες, φτερωτά άλογα, νεράιδες και μαγικά ραβδιά.



Όταν μεγάλωσε
αρκετά, μπορούσε να
διαβάσει και μόνη της
για βιβλία.

Μία μέρα παρατήρησε πάνω στο τραπέζι του σαλονιού ένα μεγάλο, περίεργο βιβλίο με πολλές λέξεις και μικρά, μικρούτσικα, τόσο θα γραμματάκια που σχημάτιζαν τη λέξη «εφημερίδα», όπως της είπε ο μπαμπάς.

«Τι ιστορίες γράφει εδώ μέσα; Είναι ωραίες; Ποιος είναι ο συγγραφέας τους; Για πες, μπαμπάκα. Μοιάζουν με παραμύθι;»

Γέλασε η μαμά και της χάρηξε τα μαλλιάκια, λέγοντάς της τρυφερά: «Αυτές είναι αθηνινές ιστορίες, μικρή μου, παρότι πολλές φορές μοιάζουν με παραμύθι. Άλλες είναι ωραίες και άλλες όχι. Αυτοί που τις γράφουν δεν λέγονται συγγραφείς αλλά δημοσιογράφοι.»



Αληθινές ιστορίες;

Άλλες ωραίες και άλλες όχνη;

Δηλαδή;



Με λένε Σία και όταν ήμουν παιδί λάτρευα τις ιστορίες. Όταν μεγάλωσα, έγινα δημοσιογράφος και συνέχισα να ασχολούμαι με... αληθινές ιστορίες. Όταν έγινα μαμά, αγάπησα τις ιστορίες από την αρχή. Μέχρι που άρχισα να γράφω τις δικές μου. Όταν γίνω γιαγιά, τότε να δείτε τι ιστορίες θα έχω να λέω...



Με λένε Λιάνα και όταν ήμουν παιδί αναζητούσα πίσω από κάθε ιστορία την είδηση που θα γινόταν πρωτοσέλιδο στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας που... εξέδιδα. Ονειρευόμουν να γίνω δημοσιογράφος, αν και δε σταματούσα να δημιουργώ δικές μου ιστορίες και να τις ντύνω με χρώματα.

Τελικά, έγινα συγγραφέας και εικονογράφος παιδικών βιβλίων. Μερικά από τα βιβλία μου έχουν βρα-

βευτεί, ενώ κάποια κυκλοφορούν σε άλλες γλώσσες. Και μπορεί να έχω γράψει εικοσιπέντε παιδικά βιβλία κι ένα μυθιστόρημα ενηλίκων ή να έχω εικονογραφήσει περισσότερα από τριακόσια, όμως στο μυαλό μου πάντα τριγυρνάει το παιδικό μου όνειρο. Έτσι κι αλλιώς πάντα θα υπάρχουν ιστορίες που γίνονται ειδήσεις...